

Met de Bijbel onderweg

Toerustingsmiddag 'Dus wij zijn'
Reveilweken Heb 't Lef!

Met de Bijbel onderweg

Holocaust gedenkmonument, Judenplatz, te Wenen.

Dit NEMagazine is grotendeels gewijd aan Bijbel en bijbellezen. Als NEM zijn we altijd sterk gericht geweest op onderwijs en toerusting. De Bijbel, Gods Woord, is daarbij onze leidraad en inspiratiebron. In steeds wisselende tijden en omstandigheden willen de Schriften ons aanspreken!

Leven met de Bijbel is daarom een levenslange opdracht. Dit magazine besteedt vooral aandacht aan hoe we dat *samen* doen. Als gelovigen zijn we opgenomen in de stoet van generaties en geloofsgemeenschappen die met Gods Woord onderweg is, zoals de mensen op de voorpagina. Onze verbondenheid met Israël en het Midden-Oosten geeft daar een bijzondere dimensie aan. Niet alleen wij leven met de Bijbel, dat doen joden en christenen in die

regio ook. Spannende vraag is hoe we van elkaar en met elkaar kunnen leren de boodschap van Gods Koninkrijk te begrijpen en er 'ja' op te zeggen!

Onlangs bezocht ik het centrum van de stad Wenen. Vanwege het koude winterweer verzamelden de vele toeristen zich voornamelijk rond de Stefanuskerk en in koffiehuisen. Dwalend door de stad belandde ik op de Judenplatz en stond ineens oog in oog met een opvallend gedenkteken voor de Holocaust. Op de plaats waar tot de pogrom in 1421 een synagoge stond, is nu een betonnen kolos neergezet. De buitenwand is zo gemaakt, dat het lijkt alsof je langs de boekenkasten van een bibliotheek loopt. De ruggen van de boeken bevinden zich echter aan de binnenzijde. Kunstenaar Rachel Whiteread heeft er de betekenis van de Joodse boekcultuur mee willen verbeelden. Naar

binnen toe biedt deze een toevluchtsoord. Naar buiten toe laat deze zien dat de Joodse geest voortleeft, ondanks de zwarte pagina's uit het verleden.

Het monument trof me. Tegelijkertijd riep het kunstwerk bij mij de wens op dat we van de Bijbel hetzelfde mogen ontdekken, namelijk dat het kracht geeft naar binnen én naar buiten. Dat het ons christenen voedt, maar ook de wereld om ons heen zal aanspreken. Een nieuw initiatief op ons kantoor sluit daarbij aan. Sinds kort organiseren we een maandelijkse leesgroep over literatuur die raakvlakken heeft met onze missie. Geïnteresseerd? Kijk op onze website of neem contact op met ons kantoor.

Kees Jan Rodenburg

Toerustingsmiddag

Dus wij zijn

Vorig jaar publiceerde de Near East Ministry het bijbelstudieboekje *Dus wij zijn*. Het boekje wordt goed verkocht en door verschillende gespreksgroepen gebruikt.

Unieke studies

Bijzonder aan de twaalf studies is de nadruk op christelijke identiteit en roeping. Gijs Lammerts van Bueren schrijft in de inleiding: 'De sprong van "dus ik ben" naar "dus wij zijn" is gemaakt omdat wij in de Bijbel meer lezen over volken dan over individuen. Hier is de mens deel van een groter geheel! In de studies wordt vanuit de tekst op een natuurlijke wijze de verbondenheid van christenen met Jezus, met Israël en met de wereld ter sprake gebracht.

Opbouw

Elke studie is opgebouwd uit vaste onderdelen: bijbeluitleg, identiteit en roeping, dagelijks leven en verdieping. Thema's zijn bijvoorbeeld:

- God roept – de mens antwoordt
- Aanhangers van een omstreden Koning
- Het gebeurt in Jeruzalem

Naast informatie geeft het boekje ook handvatten voor gesprek. Op onze website geven we nadere verwerkingsvragen en opdrachten, zoals:

- Wat kunnen wij over het wezen van God ontdekken bij de bestudering van de tien geboden?
- Deel met elkaar ervaringen van afwijzing door onze omgeving vanwege ons geloof in Jezus Christus. Bid voor het christelijk getuigenis thuis, op school en op ons werk.
- In Romeinen 11:20 waarschuwt Paulus tegen hoogmoed ten opzichte van de Joden. Herken je deze neiging van de kerk en hoe voorkomen wij die houding?

Programma

Op zaterdag 21 april 2012 organiseren we een toerustingsmiddag over deze publicatie. De middag is bedoeld voor groepen die al met de studies werken en gemeenten die op zoek zijn naar geschikt materiaal voor kringen. Naast korte inleidingen over de achtergrond en opzet van het boekje, staan er workshops op het programma. Daarnaast presenteren we wat de NEM voor gemeenten kan doen



Bent u nieuwsgierig naar dit boekje, naar de achtergronden ervan en hoe het te gebruiken is? Kom dan naar deze toerustingsmiddag. Van 14.00-16.30 uur bent u welkom op ons centrum bij Voorthuizen. Uiteraard is het studiemateriaal te koop. Tijdens deze middag geven we een korting van 10%! Het volledige programma van de toerustingsmiddag is binnenkort te vinden op onze website.

die met het boekje aan de slag willen gaan. Aan deze middag wordt medewerking verleend door Gijs Lammerts van Bueren, Ruth Penning-Wolswinkel en Kees Jan Rodenburg.

Opgave voor 2 april is noodzakelijk: mail naar info@nemnieuws.nl of bel: 0342-471318.



Inhoud van dit nummer

Bijbellezen met nieuwe dimensie	4	Studie: Snijddend	9	NEM-achterban aan het woord	13
Een kus uit eerbied - Orthodoxe christenen en de Bijbel	5	Reveilweken	10	Serie Waar ligt mijn hart?	
Bijbellezen door de ogen van de ander	6	70 betekenissen – Joden en hun Bijbel	11	Natalie	14
Column: Christel uit Israël	7	Serie Ontknoping – <i>Het tijdperk Ariël Sharon</i>	12	Agenda	15
				Steen de NEM, Colofon	15
				Kinderpagina	16

Bijbellezen met nieuwe dimensie

Interview met Gijs Lammerts van Bueren

Het bijbelstudieboekje *Dus wij zijn* verscheen in 2011. De ondertitel van het boekje luidt: 'Twaalf studies over christelijke identiteit en roeping'. De bijbelstudies gaan in op de vraag wie wij als christenen zijn. Steeds opnieuw komt daarbij ter sprake dat wij geen losse individuen zijn, maar dat we in relatie met anderen leven. Gijs Lammerts van Bueren: 'De titel *Dus wij zijn* klinkt misschien stellig, maar eindigt juist open. De woorden vormen geen afgeronde zin. Dat laat zien dat achter de woorden een zoektocht schuilgaat. De studies willen christenen helpen om bijbelse verbanden te ontdekken.'

Verbonden met Israël

De aanleiding voor het schrijven van dit boekje was een vraag vanuit een gemeente. Gijs: 'Ik werd benaderd om een serie lezingen te verzorgen over de verbondenheid van christenen met Israël. Ik heb de gemeente afgeraden zoiets te organiseren. Naar zulk soort avonden komen alleen mensen die al interesse hebben in het onderwerp. Het is beter om de hele gemeente te betrekken. Toen ontstond het idee om deze bijbelstudies te schrijven en de huiskringen ermee aan de slag te laten gaan. Om de gemeente aan te spreken op de verbondenheid met Israël, is het nodig terug te gaan naar de Schrift', legt Gijs uit. 'De Bijbel is het beste startpunt dat je kunt hebben, omdat het een gemene deler is binnen de gemeente. Dat geldt niet voor bepaalde gevoelens of overtuigingen over Israël, zoals de gedachte dat we als christenen een negatief verleden goed moeten maken tegenover de Joden.'

Identiteit

Hoewel in de studies veel aandacht is voor de verbondenheid met Israël, komt 'Israël' niet in elk

hoofdstuk expliciet voor. Gijs zegt daarover: 'Wil je mensen echt meenemen, dan moet je dicht bij de tekst blijven en daar niet meer inleggen dan erin aanwezig is. In Genesis is 'Israël' nog niet aan de orde. Het boekje is daarom geen Israëlboekje, maar het stelt onze identiteit centraal. Naar mijn overtuiging zijn we door Jezus verbonden met Israël. Maar daarvoor zijn we als mens verbonden met de mensheid.'

Spanningsveld

Volgens Gijs zijn we als christenen nog maar net begonnen de verbondenheid met Israël te ontdekken: 'De relatie tussen kerk en Israël blijft een spannend onderwerp. Ik heb zeker begrip voor christenen die zeggen dat het Nieuwe Testament hier niet zo duidelijk over is. Zelf doe ik ook geen zwartwit uitspraken over bijvoorbeeld de vervangingsleer. Neem bijvoorbeeld de relatie van christenen die Jezus als Messias belijden met Joden die Hem afwijzen. Wat betekent de verbondenheid met dit deel van Israël dan? Daar komt bij dat de verbondenheid ook eenzijdig is. Christenen voelen zich wel verbonden



met Israël, maar andersom is voor Joden het christendom niet meer dan een ander geloof.' Dit spanningsveld is echter niet nieuw; in de Bijbel komt het al voor. Met name Paulus vroeg zich af welke band hij had met Joden die niet in Jesjoea geloofden. Hoewel Gijs erkent dat hier veel vragen liggen, wil hij andere christenen toch graag uitdagen een spade dieper te steken in de tekst. Gijs: 'Dat kan hen helpen te ontdekken dat de zaken niet zo zwart-wit liggen. Er ligt een heel terrein dat nog ontgonnen moet worden.'

Nieuwe dimensie

Een van de onderwerpen die we volgens Gijs niet kunnen ontlopen, is de sjabbat: 'De opdracht om de sjabbat te houden kun je niet zo maar naast je neerleggen. Je bent verbonden met Israël. Voor Israël is de sjabbat een belangrijke pijler. De vraag is wat we er als gelovigen uit de volken mee doen. In de studies hebben we steeds een gedeelte opgenomen dat over identiteit en roeping gaat. Die gedeelten geven de lezer geen pasklare antwoorden, maar willen hem in beweging brengen. Ik wilde een introductie geven op een dimensie die we als kerk weinig hebben verkend. Nederland heeft daarin vroeger wel een voortrekkersrol vervuld, maar ik denk dat de vertaling naar het concrete leven en naar de gemeentevisie nog niet is gemaakt.'

Wij

Geven de studies een beeld van Gijs Lammerts van Bueren als persoon en als gelovige? Gijs: 'Het boekje geeft zeker een idee van waar ik als mens ben, mede door wat ik heb geleerd tijdens mijn werk voor de NEM. Het spreekt met liefde over Jezus, het gaat over hoop. Het laat zien dat ik een zoeker ben, maar ook dat ik me verbonden voel met andere mensen. Natuurlijk is het soms nodig onderscheid te maken tussen 'wij' en 'zij', maar heel vaak is alleen het 'wij' belangrijk.'

Oosters-orthodoxe christenen en de Bijbel Een kus uit eerbied

Voor protestanten is het soms lastig te begrijpen wat de Bijbel nu precies voor orthodoxe christenen betekent. Of het nu over Grieks-orthodoxe, Syrisch-orthodoxe of Armeense christenen gaat, vaak zijn ze niet zo te porren voor de individuele bijbeluitleg van een bijbelstudie of een exegetische preek. 'Gewone' gelovigen kennen vaak niet heel veel bijbelteksten uit hun hoofd. Ze zijn niet zo geïnteresseerd in uitvoerige bijbelkennis, al helemaal niet als dit het Oude Testament betreft.

Toch is het een vergissing te denken dat ze persoonlijk niet zo veel waarde aan de Bijbel hechten, of dat de Bijbel niet belangrijk is in de orthodoxe kerkelijke traditie. Maar hun betrokkenheid blijkt uit heel andere dingen dan bij de meeste protestanten het geval is. Allereerst klinken, zeker voor de bijbelvaste protestant, de teksten in de liturgie vaak bekend. Veel daarvan komt rechtstreeks uit de Bijbel, onder andere uit de psalmen, maar eigenlijk komen ze kriskras overal vandaan. Daarbij is de vormgeving van de liturgie vaak regelrecht op de oudtestamentische tempeldienst geïnspireerd.

Daarnaast zijn veel van de verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament wel degelijk bekend. Maar dan niet als teksten die gelezen worden, maar als verhalen die doorverteld worden. Verhalen over 'heiligen'; de heiligen van de Bijbel en soms ook van de apocriefe boeken, de mensen in wiens leven Gods aanwezigheid zichtbaar werd. Die verhalen worden graag en veel doorverteld. In sommige tradities worden die ook veel en inspirerend afgebeeld. Ze vormen op die manier een inspiratiebron voor generaties orthodoxe gelovigen.

De diepe eerbied voor de Bijbel blijkt toch wel het meest uit de centrale rol van het Evangelieboek. In dit boek zijn de zondagse lezingen uit de vier evangeliën samengevat. Dit boek symboliseert daarmee het Evangelie, de goddelijke boodschap van vergeving. Dit boek wordt met grote eerbied binnengebracht, gelezen en na afloop van de dienst gekust. Niet om de materie zelf, maar om het wonderlijke feit van de incarnatie, van Gods komst in de wereld, uitgedrukt in een tastbaar boek, de Bijbel.

Heleen Murre-van den Berg is hoogleraar geschiedenis van het wereld-christendom aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden.

Foto: Arnaut van der Hauw



Bijbellezen door de ogen van de ander

Waarom legt de ene christen de Bijbel anders uit dan de andere? Waarom benadrukt de een bepaalde bijbelteksten, die de ander niets zeggen? Waarom onderstrepen sommigen de ene bijbeltekst wel en de andere niet?

Elk mens is anders en verschillen spelen een rol bij het lezen van de Bijbel. Persoonlijke geschiedenis, kerkelijke traditie, de eigen cultuur en samenleving spelen een rol bij wat opvalt in de Bijbel en wat niet. Lezers in verschillende tijden en in



*Bidden bij de Westelijke Muur.
Foto: Alfred Muller*



Jeruzalem, Oude Stad. Foto: Alfred Muller

verschillende omstandigheden putten er troost en leiding uit. Er schuilt ook een gevaar in, en wel dat ze bepaalde waarheden die God duidelijk in zijn woord communiceert, over het hoofd zien.

De manier waarop christenzionisten en Palestijnse christenen de Bijbel lezen is daarvan een duidelijk voorbeeld. Christenzionisten wijzen op de landbelofte, die aan Abrahams nageslacht werd gegeven. Palestijnse christenen en hun medestanders wijzen op het bijbelse gebod van gerechtigheid. Beide partijen verwijten elkaar dat ze een deel van de Bijbel over het hoofd zien.

Partij

Op zich is het feit dat christenen bij een conflict tegenover elkaar staan, 'normaal'. Niet 'normaal' in de zin van dat dit zo hoort te zijn, maar wel 'normaal' in de zin van dat het de gebruikelijke gang van zaken is. Bij een nationaal conflict worden alle registers opengetrokken. Mediamensen, archeologen, economen, historici en politici benadrukken het nationale belang. Ook kerken worden ingeschakeld. Een kerk kiest voor een partij en stelt vaak dat God aan de kant van die partij staat.

Miroslav Volf schreef in zijn boek *Exclusion and Embrace* dat christenen zich sterk identificeren met de cultuur om hen heen. Dat verblindt hen voor de zonden ervan. In tijden van conflict breekt dit op. 'Kerken, die verondersteld worden instrumenten van verzoening te zijn, zijn in het gunstigste geval

onmachtig en in het ergste geval handlangers in de strijd!

Het is gemakkelijker voor één partij te kiezen en te zeggen dat God aan die kant staat, dan bruggen te bouwen, vrede te stichten en bij te dragen aan verzoening. Maar de vraag is of de kerk niet juist een andere rol moet spelen.

Zelfrechtvaardiging

Gelukkig worden er pogingen gedaan de kloof te overbruggen. Dr. David Neuhaus, een Joods-Israëliëse jezuïet en patriarchale vicaris voor de Hebreeuwssprekende katholieke gemeenschap in Israël, zegt dat de bijbellezers zich dienen te realiseren dat zij zich in een bepaalde situatie bevinden. Zij zijn op zoek naar zelfrechtvaardiging in de tekst. 'Dit is bijzonder problematisch in onze politieke situatie', aldus Neuhaus.

'Een grote meerderheid van de joden leest de Bijbel om een reeds ontwikkelde persoonlijke of ideologisch-politieke positie te rechtvaardigen. Dat geldt ook voor allerlei soorten christenen. Fundamentalistische christenen lezen in de Bijbel over een soort Apocalyps. Ze gebruiken de tekst om een zeer pro-Israëliëse politieke agenda op te stellen. Palestijnse christenen gebruiken de Bijbel eveneens om te rechtvaardigen wat ze willen rechtvaardigen.'

Veranderen

Neuhaus gelooft echter dat de Bijbel uitdaagt tot verandering. Om te ontdekken hoe de tekst ons uitdaagt, heeft de bijbellezer de ►

Een glimp van Jezus?

Regelmatig spreek ik mensen die diep onder de indruk zijn van Jeruzalem. 'Hier heeft Jezus gelopen! Hier is het allemaal gebeurd.' Fijn voor hen, maar eerlijk gezegd doet Jeruzalem mij als bijbelse stad maar weinig. Het is vooral een smeltkroes van mensen uit de hele wereld en heel veel toeristen. In de grafkerk zie ik mensen diep geroerd een marmeren steen begieten met olie en dan de steen kussen. In de Oude Stad lopen groepen gelovigen met een houten kruis op hun schouder de Via Dolorosa en in de kerken steken vrouwen met een hoofddoek op een kaarsje aan bij Maria. Zij ontmoeten daar wel hun Heer en Heiland. Dat is voor velen een zegen, maar ik kom Jezus daar niet tegen.

Onlangs was ik in de buurt van Bethlehem. We bezochten daar een project van een Arabische christen, Daoud. Op een heuvel die eigendom is van zijn familie, planten hij en zijn broer olijfbomen. Ze verbouwen groenten en proberen steeds meer zelfvoorzienend te worden. 'Sommige van zijn burens, bewoners van Joodse nederzettingen, zijn daar niet zo van gecharmeerd', vertelt Daoud. Zijn bomen verdwijnen soms op onverklaarbare wijze. Toch gaat hij door. Voor hem is, net als voor vele anderen, zijn land met zijn bomen zijn leven.

Als ik hem vraag hoe hij zijn hart zuiver houdt, hoe het hem lukt niet te gaan haten, zegt hij onder andere dat hij zijn energie liever gebruikt om bruggen te bouwen. Als we weer naar huis gaan zie ik op een steen een tekst staan: we refuse to be enemies. Als ik Daoud gedag zeg, gaat er een gedachte door me heen. Hij bidt en gelooft en werkt er op een heel concrete manier aan dat laat niet het laatste woord heeft. In een heel lastige situatie. De woorden van die rabbi van lang geleden, over je vijanden liefhebben, komen ineens wel heel dichtbij. Ik loop naar de weg en huiver ... een glimp van Jezus misschien?



andere partij nodig. Zelf is hij betrokken bij theologische conferenties in het 'Shalom Hartman Instituut' in Jeruzalem. 'De conferenties zijn bedoeld om ons bewust te maken van wat wij niet zien of horen, maar wel zouden moeten zien of horen. Het startpunt is dat de lezer in een bepaalde traditie en sociaal-politieke context staat. Daardoor kan de lezer de kritiek die zich in de bijbelse tekst bevindt, totaal over het hoofd zien. De Bijbel is interessant als die iets zegt dat de kracht heeft ons leven te veranderen. Maar de tekst is absoluut niet interessant als deze gebruikt wordt om mijn bestaande opvattingen en levensstijl te rechtvaardigen.'

Ook ziet hij dat er onder Palestijnse christenen pogingen worden gedaan gesprekken te openen met joden, omdat de laatste dezelfde tekst hebben. Hij noemt als voorbeeld het Sabeel Centrum in Jeruzalem, het Internationaal Centrum in Bethlehem, het Al-Liqa Centrum in Bethlehem en ook de Kairos groep. Het gaat daarbij steeds over de vraag: 'Wat zie jij wat ik niet zie en wat zien wij wat jij niet ziet?'

'Bekendheid met Oude Testament noodzakelijk'

Als ik dr. Erez Soref, directeur van het joods-messiaanse 'Israel College of the Bible', vraag wat niet-joodse gelovigen over het hoofd dreigen te zien, zegt hij dat zij veel nadruk leggen op het Nieuwe Testament. 'Het is natuurlijk goed om daar nadruk op te leggen. Maar ze lezen het Oude Testament dan in het licht van het Nieuwe Testament. De schrijvers van het Nieuwe Testament schreven echter in de context van het Oude Testament.'

De auteurs van het Nieuwe Testament gingen ervan uit dat de lezers bekend waren met de Hebreeuwse Bijbel. Ze dachten bijvoorbeeld dat de lezers wisten wat het Oude Testament over de Messias schreef. De Messias heeft bijvoorbeeld zowel een goddelijke als een menselijke natuur. Dit is iets waar mensen generaties lang problemen mee hadden. Sommigen hebben dat vandaag nog.



Joden bij de Westelijke Muur voor de priesterlijke zegen. Foto: Alfred Muller

Maar als ze de profetieën van het Oude Testament lezen, wordt het helemaal duidelijk. De profeten beschrijven Hem als Koning, het Woord van God en God zelf. Ze beschrijven Hem ook als menselijk. 'Als je het Oude Testament niet kent, krijg je een incompleet of zelfs verwrongen beeld van de Messias', aldus Soref.

Hij noemt ook de parallellen tussen Mozes en Jezus in Matteüs. Bij beiden was er sprake van een wrede heerser die probeerde hen te doden. Beiden waren in Egypte. Mozes trok met het volk veertig jaar door de woestijn, Jezus was veertig dagen in de woestijn. Beiden gingen de berg op. 'Het verhaal van de Messias is in wezen hetzelfde is als het verhaal van Israël. Maar als je niet vertrouwd bent met het Oude Testament, kun je dit helemaal over het hoofd zien.'

Vreemdelingen

Nizar Touma, voorganger van de Kerk van de Nazarener in Nazareth, constateert dikwijls een 'blinde vlek' bij buitenlandse christenen als het gaat om het land. 'Ze zien niet dat er meer dan één natie kan leven in dit land. De Bijbel vertelt ons over vreemdelingen die bij het Joodse volk wonen. Ze benadrukken dat dit land het Joodse volk toebehoort. En alleen het Joodse volk zou hier moeten wonen en blijven. Sommigen verdedigen dit idee zelfs op een fanatieke manier.'

Als Touma met hen in gesprek gaat, blijkt dat sommigen voor

rede vatbaar zijn. 'Ze luisteren. We vertellen dat we hier geboren zijn en dat we onszelf volk van het land noemen. We zijn hier al generaties, hebben hier ons hele leven geleefd en onze voorvaderen woonden hier ook.'

Vredestichters

Dr. Bishara Awad, directeur van het 'Bethlehem Bible College', gelooft dat vele christenen in het Westen kwesties als vrede en recht vergeten. 'Wij zijn als christenen geroepen om vredestichters te zijn. Wij voelen als Palestijnen dat christenen elders ons negeren. Ze willen niets met ons te maken hebben omdat er een probleem is tussen ons en de Joodse staat. Wij vinden dat ze zouden moeten letten op kwesties van vrede en recht.'

Awad gelooft ook dat christenen meer zouden moeten letten op het nieuwe verbond dat in Jezus is gesloten. Nu hebben ze volgens hem vaak alleen aandacht voor het Oude Verbond. 'Jezus zei dat we uit moeten gaan en het evangelie moeten verkondigen aan alle naties. Het evangelie is voor iedereen.'

¹ Miroslav Volf, *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation*. Nashville: Abingdon Press, 1996, pag. 36.

Snijdend zwaard

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Hebreeën 4:12.

Al zolang ik me kan herinneren, houd ik niet van operaties en alles wat daar maar mee te maken lijkt te hebben. Hartoperaties, staaroperaties, keizersneden. Ik vind het geen enkel probleem om te horen dat iemand erdoor is geholpen. Maar bespaar me de details van het werk dat de chirurg heeft gedaan... Dat mensen voor hun ontspanning naar documentaires hierover kijken, vind ik onvoorstelbaar. Alleen al wanneer ik erover hoor, is het net alsof ik het mes in mijn eigen lichaam voel. Ik kan het niet verdragen. Bovenstaande bijbelverzen deden mij denken aan lichamelijke 'snijpartijen'.

Maar het is duidelijk dat het in deze verzen niet gaat over het verwonden, het snijden van een lichaam met Gods Woord. Hier wordt een beeld gebruikt. Waarom wordt in de Hebreeënbrief Gods Woord met een tweesnijdend zwaard vergeleken? Waarom zo'n bloederig, pijnlijk beeld? Net als een tweesnijdend zwaard, heeft Gods Woord het vermogen ons diep te raken. Sterker nog, er is niets op aarde dat in staat is ons zo diep te raken. Het raakt ons in het diepst van wie we zijn, 'waar ziel en geest, been en merg elkaar raken'. Gods Woord maakt ons duidelijk wie we zijn; wat er werkelijk binnenin ons leeft. Voor de Heer is dat altijd al duidelijk (Hebreeën 4:13). Hij gebruikt zijn Woord om het ook aan ons duidelijk te maken. Zijn Woord maakt dat 'opvattingen en gedachten van het hart' ontleed kunnen worden. Andere vertalingen gebruiken in plaats van 'ontleden', woorden als 'onderscheid maken' en 'beoordelen'. Of het nu gaat om onze gedachten over een familielid of collega, onze gedachten over welk gedrag wij wel of niet accepteren of over onze gedachten over de hoop of hopeloosheid van Israël: Gods Woord kan onderscheid geven over welke opvattingen in lijn zijn met wie Hij is en welke opvattingen dat niet zijn.

Het beeld van een tweesnijdend zwaard maakt duidelijk hoe krachtig Gods Woord in ons wil werken. Maar je kunt er ook van schrikken. Je kunt kiezen voor een veilige afstand. Want je kunt niet dezelfde blijven wanneer je echt gaat luisteren naar Gods Woord. Je kunt niet dezelfde blijven wanneer je met elkaar deelt

wat je daaruit leert. Zijn Woord is 'levend en krachtig'. De Heer zelf heeft over zijn Woord gezegd: 'Het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied', Jesaja 55:11.

Luisteren naar Gods Woord is spannend, maar niet bedoeld om ons onrustig te houden. In de Hebreeënbrief komt dit vers over het tweesnijdend zwaard direct na een stuk onderwijs over het komen tot de (sabbats)rust. Rust vinden in de Heer. Blijkbaar is het einddoel van wat de Heer door zijn Woord in ons hart aansnijdt, dat we tot rust komen in Hem. Tot rust komen in zijn bedoeelingen met de wereld en met ons.



Heb 't Lef

Dit jaar hebben de MiniReveilweek rond hemelvaart en de Reveilweken in de zomer, hetzelfde thema. Het programma van de MiniReveilweek is korter en geeft een voorproefje van de studies, seminars en activiteiten die tijdens de zomerweken uitgebreider aan de orde komen. Daarom is het heel goed mogelijk beide mee te maken. Voor deelnemers die in een gewone Reveilweek vrijwilliger zijn is het de ideale manier om kennis te maken met het thema!

Reveilweken
over bijbel-
boek Esther

Sprekers

De sprekers voor de ochtend-bijbelstudies zijn inmiddels bekend: Oscar Lohuis (week 1), Ruth Penning-Wolswinkel (week 2) en Marien Kollenstaart (week 3). Tijdens de MiniReveilweek verzorgen Oscar, Ruth en Marien ieder een van de ochtendstudies.

Aanmelden

Opgave gaat via onze website, www.nemnieuws.nl, onder het kopje 'Reveil'=> aanmelden. Het aanmeldingsformulier kunt u ook aanvragen bij ons op kantoor.

Data

MiniReveilweek	NEM-centrum Voorthuizen	16-20 mei 2012
Reveilweek 1	De Kroeze Danne Delden	21-27 juli 2012
Reveilweek 2	NEM-centrum Voorthuizen	28 juli – 3 augustus 2012
Reveilweek 3	NEM-centrum Voorthuizen	4-10 augustus 2012

Hallo kinderen!

Ben jij wel eens naar een Reveilweek geweest? Dan hoef ik je natuurlijk niet veel meer te vertellen. Waarschijnlijk heb je er nu alweer zin in! Als je nog nooit bent geweest, dan zal ik je wat vertellen: kom het zelf meemaken! Een Reveilweek is een gave christelijke conferentie met een eigen programma voor jong en oud.

Ken je het boek Esther uit de Bijbel? Daarin kom je mensen tegen die echt lef hebben. Dat betekent dat ze moedig waren en wel wat durfden. Koningin Esther zelf bijvoorbeeld; zij ging naar de koning terwijl hij haar niet geroepen had en dat kon haar haar leven kosten. Of Mordechai die niet wilde knielen voor Haman. Hoeveel moed heb jij om God te volgen? Hoe krijg je meer moed? Daar gaan we het in deze Reveilweek over hebben. Heb jij het lef om te komen? We hopen je te zien. Tot dan!



Tieners van

12 – 17 jaar! Heb 't Lef!

Moet je stoer zijn om lef te hebben? Je hoeft niet stoer te doen om lef te hebben, lef hebben is stoer. Dat je 't lef hebt om God, je Maker, te dienen zoals je bent, met je karakter, je talenten en je gaven. Dat je 't lef hebt Hem te volgen op de plek waar je bent, met je mogelijkheden en onmogelijkheden. God is op zoek naar je hart.

We gaan op onderzoek uit om *Esthers fear factor* te ontdekken, maar natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw fear factor. De Bijbel leert ons in kleine dingen trouw te zijn. Dan kun je namelijk ook in grote dingen trouw zijn. Hoe heb jij 't lef om op jouw plek, juist in de kleine dingen, een verschil te maken? Ben jij benieuwd wat voor Lef jij deze week gaat krijgen? Be there!

Joden en hun Bijbel 70 betekenissen

Joden zijn het volk van het boek. De eeuwen door hebben zij het Woord van God van generatie op generatie doorgegeven. Aanvankelijk gebeurde dat mondeling, later schriftelijk. Het is altijd weer bijzonder te ontdekken hoeveel waarde joden eraan hechten dat er niets aan de heilige teksten mag worden veranderd. Als in de synagoge uit een boekrol wordt voorgelezen, moet dat foutloos gebeuren. Over de schouder van de voorlezer kijkt iemand mee om eventuele vergissingen recht te zetten. Doet deze persoon dat niet, dan is er wel iemand anders in de zaal die ingrijpt!

De joodse Bijbel ziet er anders uit dan het Oude Testament van de christenen. Joden onderscheiden drie delen; de Tora, Profetenboeken en Geschriften. Het hart van deze Bijbel is de Tora, het gedeelte dat over de schepping en het ontstaan van het volk Israël gaat, maar ook over de opdracht om alle voorschriften te onderhouden en zo een heilig volk te zijn.

Kinderen groeien van jongs af aan met de Tora op. Voor hen geen speciale kinderbijbels; ze gaan aan de slag met de eeuwenoude tekst. Samen met deze tekst maken ze ook kennis met de commentaren van belangrijke rabbijnen. In zekere zin blijven joden dit hun leven lang doen; het studeren of leren aan de hand van de wijzen van weleer. Dit leren is een manier van omgang met de Eeuwige.

De joodse Bijbel is niet los te zien van andere belangrijke geschriften als de Misjna en Talmoed. Daarin worden de voorschriften van de Tora besproken en toegepast op allerlei concrete situaties. Zoals het Nieuwe Testament de bril is waarmee christenen het Oude Testament lezen en interpreteren, zo zijn deze geschriften de bril waarmee joden hun Bijbel lezen. De leidende vraag is daarbij steeds: wat vraagt God ons te doen of te laten? Over veel onderwerpen wordt hevig gediscussieerd en bestaat verschil van inzicht. Voor joden is dat geen probleem. Volgens de traditie kan de heilige tekst maar liefst 70 verschillende betekenissen hebben. Ieder mens is daarom nodig om de rijkdom van de tekst te ontsluiten.



Dove deelnemers welkom op Reveilweek 1

Alle programmaonderdelen worden gedurende Reveilweek 1 getolkt door een tolk gebarentaal en een schrijftolk. Als je op het inschrijfformulier aangeeft dat je doof of slechthorend bent, neemt de tolkencoördinator contact met je op. Kijk voor meer informatie en leuke filmpjes op de site!



Heb jij lef? Word vrijwilliger!

Ben je al eens naar een Reveilweek geweest en vind je het leuk om nu zelf als vrijwilliger mee te werken in bijvoorbeeld de gebedswacht, als kinderwerker of groepsleider? Dat kan! Is deze zomer voor jou een mooie kans om je talenten in te zetten of nieuwe talenten uit te testen? Neem contact hierover op met kantoor of kijk op de website onder Reveil => Vrijwilligers



Het tijdperk Ariël Sharon

Deel 2

De vorige keer hebben we gezien dat premier Sharon in februari 2004 met een verstrekkend voorstel komt: het Gaza-eerst plan. Hij stelt voor dat bijna de hele Gazastrook door Israël ontruimd wordt. De bijna 8.000 Israëlische kolonisten moeten vertrekken. Er komt voor de kolonisten wel financiële compensatie: ieder gezin krijgt ongeveer 180.000 euro. Zijn eigen Likoeidpartij is in meerderheid tegen het voorstel.

Ondanks de geringe steun in zijn eigen partij, besluit Sharon toch door te gaan met zijn plan. Volgens opiniepeilingen staat een ruime meerderheid van de bevolking achter hem. Maar Sharon wordt door veel kolonisten en ultraorthodoxe joden als een verrader gezien. Hij was premier geworden na het mislukte vredesoverleg tussen de linkse premier Barak en de Palestijnse leider Arafat. Hij zou de sterke man zijn die de

Bidden tegen en rouwen over de terugtrekking uit Gush Katif in de Gazastrook in 2005. Foto: Alfred Muller.

Jonge demonstranten tegen de terugtrekking uit de Gazastrook in 2005. Foto: Alfred Muller.

Palestijnen keihard ging aanpakken. En juist hij komt met zo'n plan!

Op 26 oktober 2004 wordt het plan met grote meerderheid door het Israëlische parlement aangenomen. De kolonisten krijgen tot de zomer van 2005 de gelegenheid om vrijwillig te vertrekken. Wie er op 1 september 2005 nog zit, zal met geweld worden verwijderd.

Toenemende onrust

Op 2 mei 2005 stapt minister Nathan Sharansky uit protest uit de regering. Nathan Sharansky is een voormalig Sovjet-dissident. Zijn gevangenschap maakte hem een held in de Joodse wereld. Sharansky betitelt het Gaza-ontruimingsplan als een

Onder: Protest tegen Kadima. Sharon rechts en zijn zoon links. Hebreeuwse tekst op foto: Kadima naar de gevangenis. Foto: Hadar.



'tragische misstap'. Hij is bang dat het Palestijnse geweld juist zal toenemen en voor meer tweedracht zal zorgen in de Israëliëse samenleving.

Op 20 juli 2005 willen 15.000 betogers optrekken naar de Gazastrook om te protesteren tegen de aanstaande ontruiming. Ze worden tegengehouden door de politie. Ze proberen naar eigen zeggen door middel van een massale tocht nog een uiterste poging te ondernemen om de terugtrekking tegen te houden. Als ultieme vorm van protest wordt Sharon zelfs door een twintigtal ultraorthodoxe joden ritueel vervloekt. Als verklaring voor de vervloeking zeggen ze: 'We hopen dat de Heer ons hoort en de mensen van Israël redt van de bloedige burgeroorlog die Sharon ons brengt'.

De ontruiming

Op 15 augustus 2005 begint de ontruimingsactie. 55.000 Israëliëse militairen staan klaar om binnen te vallen. Een harde kern van enkele duizenden kolonisten is nog aanwezig en weigert te vertrekken. Veel van hen zijn aan het bidden en lezen de Psalmen. Ze verwachten nog steeds een ingrijpen van God om de ontruiming te voorkomen. Binnen 48 uur moeten ze vertrekken, anders worden ze met geweld verwijderd. Het leidt tot dramatische taferelen, waarbij Joden hun eigen huizen in brand steken om hun wanhoop kenbaar te maken. Vijf dagen later is de deportatie van de kolonisten een feit.

Kadima

Sharon is de toenemende kritiek in zijn Likoeidpartij meer dan zat. Als op 21 november 2005 zijn regering valt, omdat de Arbeiderspartij besluit eruit te stappen, maakt Sharon bekend dat hij de Likoeid-partij zal verlaten om een nieuwe politieke partij te beginnen. Kadima is Hebreeuws voor 'voorwaarts'. Zijn doel is een grote middenpartij op te zetten om op deze manier de patstelling in het conflict met de Palestijnen te doorbreken. Maar voordat hij aan de slag kan, slaat het noodlot toe.

Coma

Op 17 december 2005 krijgt Sharon een lichte beroerte. Het lijkt niet ernstig. Maar een paar weken later volgt een ernstige hersenbloeding. Sinds die tijd is hij niet meer uit het ziekenhuis geweest. Er volgt nog een hersenbloeding. Vanaf 6 januari 2006 is Sharon niet meer bij kennis geweest. Tot op de dag van vandaag ligt de inmiddels 84-jarige Sharon in coma. Ehud Olmert neemt tijdelijk de functie van Sharon over. Later behaalt Sharons partij Kadima bij de verkiezingen een prachtige overwinning en wordt de grootste partij van Israël.

Meer lezen?

Op onze website kunt u nog 22 andere studies uit deze serie 'Ontknoping' downloaden. Kijk in het menu onder Onderwijs => (Bijbel)studies.



NEM-ACHTERBAN AAN HET WOORD

De leerlingen hebben mijn ogen geopend...

Daniëlle was de laatste paar jaar tienercoördinator tijdens de tweede Reveilweek. Via een mailwisseling kwam er een leuk gesprek op gang. Stukjes van dit gesprek gebruiken we voor deze rubriek.

Je bent op latere leeftijd tot geloof gekomen?...

Ik ben op mijn 26e tot geloof gekomen. Ik werkte op een christelijke school waar leerlingen mijn ogen geopend hebben. Voor die tijd leefde ik volop in de wereld. De eerste keer dat ik in een kerk kwam, ervoer ik de liefde van Jezus als een warme deken om me heen. Na een preek over de gevolgen van zonden, ongeveer een half jaar later, kwam ik tot geloof. Er kwam meteen liefde voor het Joodse volk in mijn hart.

Hoe kwam je bij de NEM terecht?...

In het onderwijs had ik zeven weken zomervakantie en ik wilde me inzetten voor tieners. Daar ging ik voor bidden. Via mensen uit mijn gemeente kwam er een mailtje met de oproep dat de NEM (toen nog nooit van gehoord) dringend behoefte had aan tienerleiding. Hiervoor wilde ik me inzetten. Het werd mijn eerste reveilweek (2007).

Kun je een hoogtepunt in het tienerwerk beschrijven?

Nadat ik tijdens de Reveilweek had gesproken over het offer van Jezus, konden de tieners hun niet beleden zonden op een briefje aan een kruis hangen. Er werden meer dan vijftig briefjes opgehangen. De sfeer was opgewekt. Er hing een sfeer van bevrijding in de tent.

Wat heeft de NEM voor je betekend?

Door de NEM is mijn kijk op het Midden-Oosten veranderd. God heeft niet alleen Israël, maar ook Ismaël lief. Ook het interkerkelijke karakter van de NEM spreekt me aan. Zo veel broeders en zusters van verschillende kerken worden tijdens de Reveilweek voor één week één kerk. Ze kunnen visies met elkaar delen en hebben één doel; God beter leren kennen. Dit heeft me geleerd om buiten de kerkmuren te kijken.

Waar ligt mijn hart?

Natalie vertelt



Natalie is vijftien jaar geleden via de NEM uitgezonden naar de Arabische wereld, waar zij samen met een arts een verzorgingstehuis heeft opgericht. In dit tehuis krijgen 25 bewoners een thuis en de verzorging, die zij niet kunnen krijgen bij hun familie.

Wat betekent deze plek voor je?

'Het is een plek waar ik erg dankbaar voor ben en waar ik dagelijks met heel veel plezier naartoe ga. Dit komt doordat ik zie dat er voor oudere mensen gezorgd wordt, voor wie anders niet gezorgd zou worden. Er zijn mensen die niemand meer hebben en bij veel van de bewoners komt niemand meer op bezoek. Het is daarom erg fijn om de bewoners een thuis te kunnen bieden.'

Wat is jouw functie in dit verpleegtehuis?

'Ik ben hoofdverpleegkundige. Ik leid jonge mensen op tot verzorgers. Ik ben ook verantwoordelijk voor de keuken, de schoonmaak en de inkoop van het eten en drinken.'

Hoe ben je op deze plek terecht gekomen?

'Deze plek heb ik zelf opgezet. Dit kwam doordat ik mensen, ouderen, zag in hun thuissituatie waarvan ik dacht: Deze mensen kunnen helemaal niet meer thuis wonen. Mensen met Alzheimer of mensen die oud waren, niet meer konden bewegen, in bed lagen en voor wie niemand kon zorgen. Eerder had ik, in samenwerking met een christelijke or-

ganisatie, al een project opgezet. Deze mensen hadden visie om een verzorgingstehuis te beginnen. Met een Arabische christen-arts heb ik dat gedaan. We zijn met helemaal niks begonnen. De verdieping die we kregen, stond helemaal vol met afval. Iemand wilde dat wel weghalen, maar daar wilde hij geld voor. Dat geld hadden we niet. Nu zijn we elf jaar verder en we hebben er zelfs een verdieping bij opgebouwd. Ik kan echt zeggen dat God steeds heeft voorzien in alles wat we nodig hadden.'

Waarom is de Arabische wereld belangrijk voor je?

'Omdat ik heel graag wil dat de mensen hier de Heer Jezus leren kennen. En omdat ik van Israël houd. Ik zou willen dat de mensen hier ook van Israël zouden houden, maar dat kan niet als ze Jezus niet kennen. Als ze Jezus leren kennen, dan krijgen ze - als het goed is - ook liefde voor Israël. Daarnaast heb ik er altijd naar verlangd om arme mensen te helpen. Daarom ben ik blij dat ik dit mag doen.'

Als er voor de mensen van dit volk iets zou kunnen veranderen, welke verandering zou jij dan willen zien en waarom?

'Mensen worden hier niet gerespecteerd en geliefd. Ik zou willen dat ze zich gerespecteerd en geliefd voelen en dat er geen armoede meer zou zijn.'

Als je iets aan de lezers van NEMagazine zou mogen meegeven, wat zou dat dan zijn?

'Wees niet bang als de Heer je roept om voor Hem uit te gaan. Tot in de details zorgt Hij voor je. Hij weet precies wat je nodig hebt. Durf het maar aan met Hem.'

Agenda voorjaar 2012

MAART

- 2 Sjabbat Israël Gebed
- 3 Israël Gebedsdag
- 10 TFC-dag, zie www.eza.nl
- 30 Cursus bijbelse feesten, t/m 6 april

APRIL

- 5 Pesachviering
- 21 Toerustingsmiddag *Dus wij zijn*

MEI

- 4 Sjabbat Israël Gebed
- 16 – 20 MiniReveilweek

Alle activiteiten, behalve de TFC-dag en de cursus bijbelse feesten, vinden plaats op ons NEM-centrum bij Voorthuizen.

Voor meer informatie over onze activiteiten zie: www.nemnieuws.nl, onder activiteiten.

Pesachviering met kinderen!

Kom op donderdagavond 5 april van 18:00 – 21:00 uur naar het NEM-centrum voor een informatieve en interactieve avond rondom het joodse Pesach. Deze avond is er speciale aandacht voor kinderen!

Rondom de maaltijd besteden we aandacht aan de boodschap van Pesach en Pasen. Voor de maaltijd neemt iedere deelnemer iets mee: Salade, fruit, hartige taart of iets dergelijks. Opgave voor deze viering is noodzakelijk. Geef u snel op: met 100 personen zit de zaal vol. Mail naar info@nemnieuws.nl Welkom!



Steun de nem



Zo kunt ook u het werk van stichting Near East Ministry steunen en meewerken aan verzoening:

Bid mee

Bid voor het werk van de NEM in Nederland en het Midden-Oosten en voor de Vrede van Jeruzalem. Vraag de maandelijkse NEM gebedsbrief aan.

Geef een gift

Met algemene giften sponsoren wij onderwijs- en voorlichtingsactiviteiten over Israël en het Midden-Oosten in Nederland, België en Groot Brittannië. Giften bestemd voor ons J19-Fonds (komt van Jesaja 19) gebruiken wij voor de financiering van ons werk in het Midden-Oosten.

Nodig ons uit

Stafleden van de NEM komen graag in een jongerengroep of op een studieavond een lezing of presentatie geven. Of nodig ons uit voor een spreekbeurt op zondag voor een preek over kerk en Israël of over zending.

Laat je uitzenden

Voor drie maanden als BaanBreker, of langverband: minimaal twee jaar naar Israël of een omliggend Arabisch land. Bijvoorbeeld als vrijwilliger in de zorg, praktisch werk of onderwijs.

Word lid van een NEM - Regiogroep

Op meer dan twintig plaatsen in Nederland zijn NEM-regiogroepen die maandelijks bij elkaar komen voor zang, Bijbelstudie en gebed voor het Midden-Oosten en voor werkers die zijn uitgezonden.

Meer weten? Kijk op onze website www.nemnieuws.nl of bel naar kantoor.
Wij staan u graag te woord!

COLOFON NEMMAGAZINE

| NR. 9 | MAART 2012

NEMMagazine is een uitgave van stichting Near East Ministry en verschijnt 4x per jaar.

Medewerkers: Ruth Penning-Wolswinkel, Alfred Muller, Kees Jan Rodenburg.

Eindredactie: Jedidja Fijnenberg. Stuur uw reactie naar: jedidja.fijnenberg@nemnieuws.nl

Vormgeving: Anton Sinke

Drukwerk: De Hoop Grafisch Centrum, Dordrecht

De NEM is een interkerkelijke stichting opgericht in 1963 met als doel dienstbaar te zijn aan Jood en Arabier door de verzoening in Jezus Messias en onderwijs te geven over de unieke positie van Israël onder de volken.

De NEM is lid van de Evangelische Alliantie en de Evangelische Zendingen Alliantie. De NEM is volledig afhankelijk van giften en onkostenvergoedingen en heeft de ANBI-status.



NEM Nederland

Bezoekadres: Voorthuizerweg 5, 3862 PZ Nijkerk (weg Voorthuizen-Putten, N303)

Postadres: Postbus 30, 3780 BA Voorthuizen

T: 0342 - 47 13 18

F: 0342 - 47 48 96

E: info@nemnieuws.nl

W: www.nemnieuws.nl

Facebook groepen: Reveilweken, Near East Ministry
Bank ABN-AMRO: 46.24. 53.855

facebook

NEM België, contactadres

Fam. M. Wittcox, Koning Albertstraat 158, B-2800 Mechelen

T/F: 015-209422, E: michael.wittcox@telenet.be
KBC bank Mechelen, rekeningnr. 733-0101327-89

NEM UK, contact address

Ruth Youngman, 3 Stonegate Green, Leeds LS7 2TQ
T: 0113-2306491, E: ruth4nem@talktalk.net

Foto voorzijde: Alfred Muller. Bovenste foto achterzijde: Arnaut van der Hauw ISSN: 2210-7266



■ WIST JE DAT...

...er meer vertalingen van de Bijbel geschreven zijn dan van welk ander boek dan ook.

trainen

Op deze foto zie je een dertienjarige Joodse jongen, die in een boekrol aan het lezen is. Het is vandaag feest voor hem, omdat hij hier een Bar Mitswa wordt. Dit betekent: 'zoon van de wet'. Vanaf dit moment is hij voor de joodse wet volwassen. Tot aan deze dag heeft hij veel gestudeerd in de Bijbel (Tora) om zo van God te leren hoe hij moet leven. Natuurlijk zal hij nog wel door moeten gaan met studeren.

Hoe is het met jou? Lees jij in de Bijbel om te leren hoe je moet leven? Lees Timoteüs 3 vers 16 en 17 maar



■ WIST JE DAT...

Wist je dat... ..de Bijbel uit 66 boeken bestaat. 39 Boeken in het Oude Testament en 27 boeken in het Nieuwe Testament.

■ WIST JE DAT...

...de Bijbel door meer dan 40 schrijvers geschreven is.

eens. Misschien vind je dit moeilijk om te begrijpen. Pak dan nog een andere bijbelvertaling erbij en kijk dan of je het beter begrijpt. Als je bepaalde woorden niet begrijpt, kun je ze opzoeken in het woordenboek of aan iemand vragen. Zo ben je al aardig bezig met bijbelstudie.

In dit stuk staat dat elk woord van God gebruikt wordt om jou iets te leren of om aan te geven dat je iets fout doet. Zo wil hij je helpen te leven naar Gods wil en je laten zien waarin God jou kan gebruiken. Bijbellezen is net als sporten; veel trainen zorgt ervoor dat je goed wordt. Veel bijbellezen zorgt ervoor dat je goed begrijpt wat God belangrijk vindt. Train je mee?

Kijk voor een paar leuke filmpjes over de Bijbel op het YouTube kanaal van de NEM: www.youtube.com/NearEastMinistry

Leuk spel: zoek de Bijbelboeken en zet ze op de juiste plaats! http://www.bijbelspel.nl/biblegames/OL_biblesearch/biblesearch_nl.html

■ PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige puzzel was: 'boodschappers van God'. De prijs ging naar Demi Groenevelt. Van harte gefeliciteerd!

Kom je wijsheid te kort? Los onderstaande rebus op en stuur je oplossing met je naam, adres en leeftijd naar kids@nemnieuws.nl. Wie weet win jij dit keer wel een mooie prijs!

Kom je wijsheid tekort?

V + 	-oo+ 	-z 	G+ 	-t+l=d
-mi + 	-b 	-i+n 	H+ 	-s,
-ag+l 	u 	w+ 	+h+ 	+d
g+ 	-z.			
-s+ 	-e+ 		1:5	

Oplossing:.....
.....