

G E L O O F I N B E W E G I N G



ST. JOSEPH PAROCHIE 1912-2012



Nieuwerkerk a/d IJssel
Rotterdam-Nesselande

Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de
St. Josephparochie Nieuwerkerk a/d IJssel en Rotterdam-Nesselande.

De St. Josephparochie is lid van IPV-5, een samenwerkingsverband met
de St. Caeciliaparochie te Alexanderpolder, de parochie St. Paulus Beking
te Capelle a/d IJssel, RK Open Hof te Ommoord en de parochie H. Maria
Koningin te Krimpen a/d IJssel met het vicariaat Heilige Jozef te Lekkerkerk.

Colofon

Samenstelling: Coen Post en Francien C.M. van Kersbergen-Godschalk

Foto's pag 16 rechts onder: Fotoclub IJsselzicht: Dick Kools en Hans Brunolt

Foto's Soos4You en Vivace: Francy Reichardt

Foto's kerkramen, beelden en overige kerkschatten: Anton Sinke

Vormgeving: Anton Sinke, Nieuwerkerk a/d IJssel.

www.studioantonsinke.nl



Oude kerk aan de
's-Gravenweg.
De kerk stond er al in 1898
als bijkerk van de parochie
in Moordrecht.
Pentekening door
G. van Erkel



Zicht op de oude begraafplaats aan de 's-Gravenweg, anno 1990



St. Josephparochie



100 jaar in beweging

Op 3 juni 2012 vieren we het honderdjarig bestaan van onze St. Josephparochie. Een parochie die al een eeuw in beweging is om te leven naar het indrukwekkende voorbeeld dat Christus ons gegeven heeft. Als geloofsgemeenschap blijven wij ook vandaag de dag met elkaar verbonden en gemotiveerd door waarden als naastenliefde, zorgzaamheid en vergevingsgezindheid. Ons verlangen naar vrede op aarde is bepaald niet antiek te noemen!

In onze parochie hebben tientallen pastores en duizenden vrijwilligers zich ingespannen om een levende kerk te zijn en dicht bij het lief en leed van mensen te staan.

Ook nu mogen wij ons verheugen op meer dan 150 vrijwilligers die onze parochie rijk is. Vrijwilligers die pastorale taken voor hun rekening nemen, vieringen voorbereiden en hierin voorgaan, in de koren zingen en deze begeleiden, de kidsclub actief houden, zieken bezoeken, zorgen voor wat nodig is bij de toediening van sacramenten, de parochiepost opmaken en rondbrengen, koffie schenken na de vieringen, de bloemen schikken, het secretariaat voeren, voor het onderhoud van ons kerkgebouw zorgen, de financiën bewaken, en, en, en. Zonder hen hadden we niet zo'n mooie parochie gehad en zouden we ook vandaag en morgen geen kerk kunnen zijn.

Wij willen onze vreugde en dankbaarheid met dit jubileumboek onderstrepen. Geheel in lijn met de huidige beeldcultuur hebben we hierin onze geschiedenis vooral via foto's weergegeven. Hoewel daartoe enig modern monnikenwerk moest worden verzet, leefden wij in de gelukkige omstandigheid dat Coen Post onze parochiehistorie overzichtelijk had vastgelegd. Wij zijn hem zeer erkentelijk dat we royaal uit zijn werk hebben mogen putten. Francien van Kersbergen willen we bijzonder bedanken voor de selectie van en onderschriften bij de foto's. Wie kan dit beter doen dan zij? In een aantal gevallen heeft Anton Sinke nieuwe foto's gemaakt van oude relikwieën. Hij heeft ook met veel gevoel voor vormgeving zorg gedragen voor deze uitgave.

Ook willen wij hier de Van Cappellen Stichting danken voor hun ruimhartige financiële bijdrage aan de totstandkoming van dit jubileumboek. Deze stichting ondersteunt projecten op het gebied van ouderenzorg, jeugdwerk en cultuur in onze regio.

Tot slot bedanken we op deze plaats Florien van den Bosch die het afgelopen jaar met veel energie en succes de kar van alle festiviteiten rondom ons eeuwfeest heeft getrokken! Wij wensen iedereen een prachtig eeuwfeest toe en hopen nog lang met elkaar in beweging te zijn. Bewogen door geloof. Het staat niet voor niets op ons vaandel in de kerk!

Bestuur St. Josephparochie: Michel Demmenie, Gerard Kempen en Peter Suijker



D.d. 3 juni 1912: besluit van de bis-
 chop van Haarlem voor het oprich-
 ten van de 'Parochie van de H. Jozef'
 te Nieuwerkerk a/d IJssel.

Beeld van St. Joseph dat na de
 nieuwbouw helemaal is geres-
 taureerd en nu een mooie
 plaats heeft in de huidige kerk.



Links: Beeld van Antonius. Dit beeld is tijdens de afbraak van de oude kerk gevallen en verwijderd.

Rechts: Detail uit de oude kerk. Pastoor W. Kamerbeek staat voor het oude altaar en achter het nieuwe altaar wat in 1966 werd aangekocht.



Petrus en Paulus beelden uit de oude kerk. Vervaardigd rond 1860. Na de sloop van de oude kerk verkocht aan de Petrus en Paulus parochie in Leidschendam.





Het rijke roomse leven

Halverwege de vorige eeuw was de bloeitijd van het 'rijke roomse leven'. De roomse 'zuil' was het kader waarin men dacht en waarnaar men leefde. De gang naar de mis was een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven. En dan wilde je natuurlijk wel verzekerd zijn van een mooie plaats. Daar had je per kwartaal zelfs wel wat geld voor over... (ter vergelijking: een weekloon van f 20,- was in 1947 niet bijzonder laag).

Veel families hadden een geestelijke in hun midden. Niet alleen voor de geestelijke bediening van Nederlandse parochianen, maar ook voor missiewerk 'all over the world'.

Mattheus Joannis (Matthé) de Jong was een zoon van Jan de Jong en Kee Moons. Hij werd op de 's-Gravenweg geboren in 1919. Links zien we familie de Jong: vader, moeder en 7 kinderen met aandacht voor de priester(student) Matthé de Jong (t 1992). Matthé werd op 3 juni 1944 tot priester gewijd in de St. Bavo te Haarlem. Op zondag 4 juni 1944 droeg de neomist (een pas gewijde priester) Matthé zijn eerste H. Mis op in de St. Joseph parochie. Hij werd feestelijk binnengehaald door o.a. de bruidjes van de H. Hartschool aan de 's-Gravenweg. Na zijn wijding ging hij werken bij het nieuwe bisdom Rotterdam (losgemaakt van het bisdom Haarlem). Daar werkte hij op het bureau en studeerde ondertussen Kerkelijk Recht.





Vreugde en zorg

Circa 350 huwelijken zijn in de kerk aan de 's-Gravenweg voltrokken. Een paar voorbeelden uit 'de oude doos'. Rechtsboven de trouwdienst van Arie Molenaar en Toke Ammerlaan op 20 februari 1957. Misdienaars waren Cor Markus (links achter), Kees Kool (links voor), Ton Huisman (rechts achter) en Piet Moons (rechts voor). Rechts drie foto's van de trouwdienst van Frans de Groot en Plony van Boheemen op 2 februari 1960.

Maar het was niet altijd feest in de kerk. Onder het afleesboek (gebedsintenties) met namen van parochianen die zorg nodig hadden, opengeslagen op 20 november 1927.





Sint Matthijs, of Matthias

De ramen



Sint Pieter



Sint Bartolomeüs

Details uit de glas in loodramen die ook in de oude kerk aanwezig waren. Het zijn afbeeldingen van apostelen en van profeten. Deze details heeft de glazenier weer opgenomen in de moderne glas in lood ramen in de nieuwe kerk.

Vervolgens nog enkele details uit de glas in loodramen die zijn meegenomen vanuit de oude kerk. In deze kerk waren ze aangebracht in het glas in loodraam op het koor. Ze dateren uit 1916. Thans zijn ze in de nieuwe kerk nog altijd te bewonderen.

Sint Matthijs, of Matthias. Dit raam werd geschonken in 1906.

Sint Pieter, geschonken in 1915.

Sint Bartolomeüs, ook een van de twaalf apostelen, geschonken in 1915.

Sint Jacobus. Ook dit raam werd geschonken in 1915.

Sint Pauwels, apostel Paulus, geschonken in 1915.

Sint Jan, of zoals veel mensen hem beter kennen: de apostel Johannes. Het raam werd geschonken in 1905.

Sint Thomas, geschonken in 1915.

De profeet Jonas, geschonken in 1870.

De profeet Sophonia, Sefanja, geschonken in 1916.

De profeet Aggaeus, Haggai, geschonken in 1912.

De profeet Miachaeas, Micha, geschonken in 1870.



Sint Jacobus



Sint Pauwels, apostel Paulus



Sint Jan, apostel Johannes



Sint Thomas



De profet Jonas



Profet Aggaeus, Haggai



Profet Sophonia, Sefanja



Profet Miachaeas, Micha





palmpaastak



vuur



vlinders



weegschaal



Kruis en de griekse letters: Alpha en Omega

De kerkschatten

In de loop der jaren heeft de kerk een aantal geschenken ontvangen die nog steeds regelmatig in de diensten gebruikt worden.

Ciborie: een kelk met een gesloten deksel.

Enkele kelken voor gebruik tijdens de eucharistieviering

Godslamp: hing ook al in de oude kerk.





Het wierookvat, wordt gebruikt in plechtige vieringen en ook altijd bij een uitvaart.



Links boven: flambouw, gebruikt bij processies en bij een begrafenis op weg naar het kerkhof.

Rechts: Het kruisbeeld (crucifix) dat ook nu vooraan in de kerk staat, vlakbij het tabernakel.

Rechtsonder: Ring met splinter van het kruis.

Links: Wijwateremmer met kwast. Wordt in speciale vieringen gebruikt en ook altijd bij een uitvaart.

Pyxis waarin de geconsacreerde hosties worden bewaard. Een kleinere variant wordt ook meegenomen naar zieke of oudere mensen die niet meer in de kerk kunnen komen.





Dienst bij het huwelijk van Renée Vis en Helmy Bouwen
29 september 1978



Twee collectezakken die jarenlang werden gebruikt in de oude kerk. Het geld wat in de zak met de letter 'A' terecht kwam was bestemd voor het Armenfonds. Het geld wat terecht kwam in de zak met de letter 'K' was bestemd voor de kerk.



Monstrans met geconsacreerde hostie.



Maria-vaandel uit de oude kerk. Thans te bezichtigen in de Oudheidkamer van Nieuwerkerk a/d IJssel.



Vaandel met St. Joseph. Thans eveneens in de Oudheidkamer.



Sloop

Alvorens de oude kerk werd gesloopt, vond er op 14 maart 1992 een veiling plaats van diverse artikelen.







De torenspits met haan werd zonder beschadiging verwijderd door een alpinist.

De spits met windwijzer en de haan staat nu bij de Historische Vereniging bij de Oudheidkamer.



Een nieuw gebouw voor een oud verhaal

De bouw van de nieuwe kerk van de St. Josephparochie bracht, naast het verdriet van de afbraak van de kerk aan de 's Gravenweg, ook weer vreugde en enthousiasme mee om met en in het nieuwe gebouw weer samen de toekomst van de parochie gestalte te geven.

De bouw is begonnen!





Het hoogste punt is bereikt.



De bouw vordert gestaag.



Plaatsing van het kruis.



Nu de inrichting nog!





Viering bij de inzegening van de kerk op vrijdag 6 nov. 1992.



Openingslied en
het openen van
de deuren op
zaterdag
7 november
1992.



Klaar!

Wijze: Dit vuur en ijzer....

Hier staat voor deze nieuwe kerk
het volk, voltooiing van het werk.
Want zonder mensen blijft het steen,
dus gaat de deuren open.
En laat ons naar binnen gaan
in 't huis van God het Jozef's naam
en samen de weg ontdekken
om verder te gaan bouwen.

Deuren openen

En nu de deuren open zijn
voes welkom allen, groot en klein.
En hoop dat u daar binnen vindt
waartvoor u best gekocht
om mee vóór ons mee te zijn,
om niets verliezen dan geest te zijn,
het brood en de beker wijzen,
dan was het goud te bouwen.

Belangrijke vieringen

rondom sacramenten van de doop, de 1e communie, palmpasen en het sacrament van het vormsel



In de afgelopen 100 jaar werden bijna 1900 kinderen en volwassenen gedoopt.



Jongeren die in 2005 het H. Vormsel ontvingen.



Jongeren die in 2003 het H. Vormsel hebben ontvangen.



1e Communieviering 2006.



2006



Doopkaarsen tijdens de 1e communieviering.



2009



De viering van palmpasen wordt altijd druk bezocht.



Kinderen versieren palmpaasstokken en brengen deze na de viering naar zieke en oudere parochianen.



Het jongerenkoor 'Harmony' verleende medewerking vooral aan jongerenvieringen.



De muziekgroep 'Vivace', die vooral meewerkte aan vieringen met kinderen.

Kennismaking met IPV in de kerk en het IPV-4 feest in april 2008.

*veertig jaar op weg als volk in de woestijn
en sinds kort is er een vierde partner bij.
Lang heeft men hier op hen gewacht
en toen het vette kalf geslacht
Verloren zoon gevonden
Tenslot' weer thuis gebracht*



Enkele foto's die gemaakt zijn tijdens een bijeenkomst van besturen en werkgroepen van de andere IPV parochies met mensen uit de Joseph-parochie. Hier werden de eerste stappen gezet naar samenwerking (inmiddels IPV-5).





Enkele impressies van het IPV-feest april 2008.



'Camerata'

Het koor 'Camerata' vormt een stabiele factor in de parochie en is in veel vieringen te horen. Daarnaast zijn ze actief bij onder andere cake sales, 'kerst-inns en vrijwilligersavonden.



Genieten van het jaarlijkse uitje.



Vrienden voor het leven'. Erg toepasselijk voor de leden van het koor!



Tijdens de vrijwilligersavond van oktober 2009.



Kerstinstuif.



Het voltallige koor bij een feestelijke viering, oktober 2009.



“De Divoos” hoort u op vrijwilligersavonden en de kerstinstuif.

Levendige parochie

Een levendige parochie is alleen maar mogelijk, wanneer velen hun steentje bijdragen. Financieel, maar zeker ook praktisch. Onze parochie kan bogen op veel trouwe vrijwilligers! Voor hen wordt er Ieder jaar een feestavond georganiseerd.



Het maken van kerststukjes voor het goede doel.



Op zo'n dag wordt er hard gewerkt. Met elkaar even eten is dan niet alleen nodig, maar ook heel gezellig. De pan linzensoep en erwtensoep gingen helemaal leeg mee naar huis!





Soos4You op zondagavond is altijd gezellig.



Leden van 'Camerata' tijdens hun act op het vrijwilligersfeest van 2004.



Sommige mensen worden even in het zonnetje gezet!



Een muzikale familie laat van zich horen op het vrijwilligersfeest op 13 februari 2004.



Impressies van het vrijwilligersfeest in 2007.





2007



Een gezellig onderonsje! 2009.



Impressie van het vrijwilligersfeest in oktober 2009.



Vier enthousiastelingen die zich ieder jaar inzetten voor de het vrijwilligersfeest, jubilea e.d. Zij zetten er hun schouders onder, samen met een trouwe groep mensen waarop zij altijd een beroep kunnen doen!



Pastores:

- Petrus, Adrianus Le Jeune, pastoor, kon en mocht de start geven voor het bouwen van de kerk aan de 's Gravenweg.
- Jacobus, Cornelius v.d. Loos, eerste pastoor van de Sint Josephparochie, 1912-1920.
- Joseph, Maria, Hendrik, Hubert Moerel, pastoor, 1920-1929.
- Adrianus, Petrus van Eeden, pastoor, 1929-1932.
- Gerardus, Dominicus van Emmerik, pastoor, 1932-1936.
- Henricus, Josephus, Cornelis van der Burg, pastoor, 1936-1939.
- Gerbrand Keijzer, pastoor, 1939-1941.
- Johannes, Laurentius, Cornelis Witkamp, pastoor 1941-1947.
- Gerardus, Johannes Morsch, pastoor, 1947-1960.
- Petrus, Jacobus Krom, pastoor, 1960-1965.
- Marinus, Wilhelmus Melman, pastoor, 1965=1971.
- Wilhelmus, Garardus, Hubertus Kamerbeek, pastoor, 1971-1984.
- Alexander Hammerstein, pastoor, 1984-1997
- Adriaan, Arnoldus, Theodorus Berrevoets, werkzaam in de parochie vanaf 1985, samen pastoor Hammerstein. Later pastoor tot in 2002.
- M.A.M. Riet Castricum, religieuze, als pastoraal werkster werkzaam in de periode 1983- 2000.
- Elly Walet, pastoraal werkster, 2000-2001.
- Leo P. Peeters, naast zijn functie als deken, werkzaam in de St. Josephparochie van 2001- 2005.
- Ben M. Kaay, lid van de orde van de Franciscanen, pastoraal werker, 2002-2003.
- Leo Bos, lid van de orde van de Passionisten, als parochiadministrator werkzaam in de parochie september 2005 – eind 2006.
- Francien C.M. van Kersbergen-Godschalk, pastoraal werkster, 2002-2009.



De parochie maakt vanaf 1 januari 2007 deel uit van het samenwerkingsverband de IPV (InterParochiële Vereniging).

Huidige pastoresteam:

- Wilbert Bekedam, pater van de priesters van het H.Hart van Jezus (SC), pastoor van het IPV-gebied (Rotterdam-Alexander, Rotterdam-Ommoord, Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel), vanaf november 2009.
- Rita Schoonenberg-Kolk, pastoraal werkster, in het IPV-gebied vanaf 2000.
- Wim, P.J. van Paassen, pastoraal werker, in het IPV-gebied vanaf 2003.
- Hubert, J. Berbée, diaken, in het IPV-gebied werkzaam vanaf september 2009.

Geschiedenis van IPV



Het was ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie dat de drie kerken in Rotterdam-Oost en Capelle aan den IJssel de Inter-Parochiële Vereniging (IPV-3) oprichtten. Eigenlijk waren zij hun tijd ver vooruit. Er waren nog voldoende pastores om de drie kerken te bemannen, dat was dus de reden niet, maar men zag de meerwaarde van zo'n vereniging in. In die tijd werd het pastoraal team gevormd: de pastores gingen samenwerken. Ook het pastoraal beleid voor de drie parochies werd in gezamenlijkheid georganiseerd.

Deze samenwerking werkte vernieuwend, het inspireerde en gaf nieuw elan. Niet altijd zonder slag of stoot, maar de plaatselijke gemeenschappen kwamen tot bloei.

Na deze positieve startperiode brak een tijd aan waarin de IPV zich kenmerkte door stabiliteit en onderlinge uitwisseling. Dit was met name mogelijk door het langdurig en vertrouwde verblijf van vaste pastores.



Tijdens de beginjaren van de nieuwe eeuw toonde zich de eerste tekenen van het teruglopen van het aantal priesters en kerkbezoekers. Het werd duidelijk dat, wilde men dezelfde diensten aan de parochianen blijven verlenen, er meer samengewerkt moest worden.

Met de aansluiting van de St. Joseph Parochie uit Nieuwerkerk aan den IJssel veranderde er veel binnen de IPV. Er werd een overgangsbestuur samengesteld, dat de opdracht kreeg om uit te zoeken in welke mate er samengewerkt kon worden en aan de hand hiervan een bestuursplan op te stellen. Dit was geen gemakkelijke taak. Men ging aan de slag en met de leus: 'Laat ons zoeken naar wat ons verenigt en terzijde houden wat ons verdeelt'. Per 1 januari 2007 werd IPV-4 een feit.

Tot die tijd was IPV voor veel parochianen een loos begrip, ver van het bed en eigenlijk was niet helder wat het voor de eigen parochie in hield. De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden hoe belangrijk het (nog steeds) is, dat het IPV-gevoel gaat leven bij de parochianen. Tijdens de algemene ledenvergadering van de IPV, waar kernparochianen uit alle vier de parochies samen met het pastoraal team aanwezig waren, werd al in 2007 geformuleerd: 'wat niet bekend is, gaat niet leven'. Met deze slogan werd in april 2008 het succesvolle IPV-vrijwilligersfeest 'Vier-IPV4' georganiseerd, het blad 'Fier' werd gemaakt en verspreid en kwam er een IPV-website.

Vanuit het Bisdome kwam (mede door de nota Samenwerken Geboden) en komt steeds meer de opdracht tot samenwerken en samengaan. Gelukkig hoefden de IPV parochies niet te fuseren tot één grote parochie en kan het samenwerkingsverband vooralsnog blijven bestaan. Wel vond op 1 januari 2010 ook de



parochie Marie Koningin vanuit Krimpen aansluiting bij de IPV en met hen de kleine Jozefgemeenschap van Lekkerkerk.

De afgelopen jaren stond de IPV voor de opdracht om samenwerking te bevorderen, de lokale identiteit in stand te houden, het bisschoppelijk beleid tot uitvoering te brengen en het steeds kleiner wordende pastorale team te faciliteren. En dat met een krimpend aantal parochianen en vrijwilligers. Het motto van de IPV is: 'Eenheid waar nodig, verscheidenheid waar mogelijk en in alles de liefde'. Dit geeft één van de belangrijke principes van de IPV weer. Waar het nodig is, wordt naar een-

heid en samenwerking gestreefd, over de parochiegrenzen heen, maar niet ten koste van de eigenheid en vertrouwde van de verschillende gemeenschappen.

Een van de belangrijkste, nog steeds in ontwikkeling zijnde, verandering is de invoering van het taakpastoraat. Geen 'eigen' wijkpastor meer per parochie, maar als drager van de parochie de door vrijwilligers bemande parochiecoördinatie. (De parochiecoördinatie bestaat uit vrijwilligers en is de aanduiding voor de pastoraatsgroep, de coördinatoren dienen, leren, vieren en het parochiebestuur). En omgekeerd, nu worden deze vrijwilligers gefaciliteerd door het pastoraal team die allen 'taakpastor' geworden zijn en als portefeuillehouders aan één van de taakvelden invulling geven.

Meer en meer dringt het besef door bij parochianen dat de toekomst van onze kerken er anders uit zal zien dan het verleden. Grote zorg is er om de schaarste; in pastorale beroepskrachten, in vrijwilligers, jeugd, kerkgangers en financiën. Maar meer ook wordt gevoeld dat wat er wel is, gekoesterd én gedeeld kan worden.

De IPV stoomt op richting het vijftigste levensjaar. Van koploper in teamvorming is deze constructie nog steeds levensvatbaar op middelbare leeftijd. Meer dan ooit tevoren zijn betrokken parochianen zich van hun burens en buurtparochies bewust en wordt er gedeeld en uitgewisseld. Daarmee is deze constructie en het gedachtegoed van waarde. Zo mogen we vieren, op alle zes de plekken in ons IPV-gebied, maar ook (overstijgend aan deze kerken) gezamenlijk, dat we samen kerk mogen en kunnen zijn. Hoe de toekomst van IPV er uit zal zien is diffuus, dat er toekomst zal zijn, geloven we. Een toekomst met een trotse honderdjarige in ons midden.